

Oudegem, kerstavond 2014,

LS,

Wij zijn in een periode van het jaar waar alles een andere dimensie krijgt.

Het is een merkwaardig verschijnsel dat wij telkens, elk jaar opnieuw, in deze Kerst- en Nieuwjaarsdagen weggezogen worden uit onze dagdagelijkse beslommingen en wij met heel diverse gevoelens naar het verleden en de toekomst kijken.

Ik herinner mij nog de nostalgie van mijn jeugdijaren waar wij op Kerstavond samen kerstliedjes zongen rond een echte kerstboom waarin echte kaarsjes voorzichtig hun lichtjes en warmte over ons heen strooiden.

Wij vonden heilzaamheid en inwendige rust in mekaars aanwezigheid.

De woordenwisselingen en het opspelen van de hormonen in het afgelopen jaar werden definitief verbannen naar het rijk van de herinnering.

Allemaal waren wij er echt van overtuigd dat het in de toekomst veel beter zou worden want inmiddels zag in een houten kerststalletje een wonderkindje het levenslicht.

De zelfgemaakte ster van karton, omwikkeld met zilverpapier, in de loop van het jaar voorzichtig bijeen gespaard uit omhulsel van chocoladerepen, begon zowaar harder te schitteren.

Deze nostalgische melancholie is na zoveel jaren allemaal wat anders geworden.

De kerstsfeer wordt niet meer gemaakt in de intimiteit van de besloten familiekring maar wordt vervangen door massa's reclame die ons overrompeld proberen te overtuigen om toch een echte nepkerstsfeer te ondergaan.

Echt groen is plastic geworden.

Echte kaarsjes vervangen door energievriendelijke ledverlichting.

Echte wensen zijn vervangen afstandelijke elektronische kaartjes waar je zowaar de mooiste kerstsongs kunt bij aanvullen.

En toch.... Telkens opnieuw, echt of gemaakt, kennen wij terug dat kerstgevoel dat mensen overal ter wereld eventjes allemaal dezelfde mensen maakt;

Waar negativiteit plaats maakt voor respect en waar wij allemaal van overtuigd zijn dat deze kerstsfeer morgen terug tot het verleden zal behoren.

Ondanks dit wens ik jullie allen en uw familieleden een zalige Kerst en hoop dat in de loop van komende maanden soms een heel klein beetje van dit gevoel uw harten mogen verwarmen.



2) Volleybalnieuws

- Onze A ploeg kende tegen Riemst, voorlaatste in de stand, een onverwachte opdoffer te verwerken. Op voorhand zou deze wedstrijd amper een formaliteit worden die met sprekend gemak kon afgewerkt worden. Groot was echter de verrassing als set 1 met heel veel moeite kon gewonnen worden (25/27). Set 2 ging zowaar na een fel bevochten eindfase naar Riemst (29/27). In de 3 set was VCO onherkenbaar en werd dan ook met duidelijke 25/20 cijfers verloren.
Blijkbaar deed dat onze meisjes terug met beide voeten op de grond belanden en een herboren VCO wist dan ook moeiteloos de twee daaropvolgende sets te winnen (16/25 en 7/15).
Omdat Oostende tegen Tongeren ook een punt prijs gaf blijft de kloof met Oostende 6 punten.
Dit kleine slippertje buiten beschouwing gelaten mogen wij uiterst tevreden terugblikken op de eerste competitiehelft.
Een welgemeend woord van waardering is hier zeker op zijn plaats.
Proficiat meisjes en onze wensen voor volgend jaar kunnen jullie hoogstwaarschijnlijk raden.
- Onze B ploeg is aan een opmerkelijke inhaalrace begonnen.
De twee achterstallige matches werden het voorbije weekend gespeeld en **GEWONNEN**.

Mortsel bleek een hardere kluiif dan voorzien maar ging toch de boot in met 1/3 en VDK Gent werd na een spektakelstuk ingeblikt met 2/3.

Dat deze gehavende ploeg nu naar een mooie derde stek in het klassement opgeklimmen is verdient evenzeer ons diepste bewondering.

Ook een welgemeende proficiat en hopelijk blijft men de juiste cadans aanhouden.

3) Halve finale Beker van België

Van een kerstreces is voor onze A ploeg helemaal geen sprake.

Volgend weekend wordt in een heen – en terugmatch deze halve finale afgewerkt.

Toch nog een oproep om massaal onze ploeg te komen aanmoedigen.

VDK Gent is blijkbaar uit zijn dipje opgestaan en zal een niet te onderschatten opponent worden.

Allen welkom op zaterdag om 20.30u in onze sporthal voor de heenmatch.

Daags nadien vertrekken wij om 14.30u per autobus naar Gent.

Er reizen 55 supporters mee en behoudens deze busreizigers zullen er ook talrijke supporters met eigen vervoer naar Gent reizen.

Wij duimen voor succes en hopen nu al stiekem op de bekerfinale.

Dat het humeur binnen de club op een hoog pitje staat getuigt deze foto.



De kerstman staat er blijkbaar wat onwennig bij maar mits een goede coaching wordt dit zonder twijfel bijgestuurd.

4) Uit de oude doos

Via een goede vriend, trouwe VCO supporter en zelf jarenlang actief binnen de volleybalwereld werd mij inzage gegeven in het boek

‘ZES TEGEN ZES OP ACHTIEN X NEGEN’

Dit boek werd uitgegeven in 1978 en blik terug op 20 jaar volleybal in Oost Vlaanderen.

Naast een naslagwerk voor allerlei wetenswaardigheden en evoluties binnen het voleybal vermeld het ook een aantal merkwaardige notulen over vergaderingen van het Provinciaal Comité.

Het seizoen 1965 – 1966 zou een dieptepunt worden in de volleybalgeschiedenis van Oost – Vlaanderen en werd dan ook als OVERLEVEN gedoopt.

Hierbij vindt u een copy van het verslag van de vergadering der clubsecretarissen.

Veel plezier en lesgenot.

Afwezige clubs : *LEBBEKE - JONG WETHRA - RAPID - ST.NIKLASE - WHITE
STAR - LOGOS - KANGOEROES AALST.*

+++++++

Voorzitter Vandermeersch vraagt aan de aanwezigen om nog een 15-tal minuten te willen wachten op eventuele telaarcomers, om deze de gelegenheid te geven de vergadering nog bij te wonen.

In zijn openingsrede betrekt de Voorzitter de afwesigheid van verscheidene clubs, niettegenstaande dat alle kringen van die bijeenkomst verwittigd werden, en dat de idee voor deze samenkomst zelf vastgesteld werd tijdens de laatstgehouden jaarlijkse vergadering, in februari jl.

Verder meent hij te mogen geloven, dat er een zekere wrijving bestaat tussen bepaalde clubs en het Provinciaal Komitee ; er wordt kritiek uitgebracht lange maandbladjes om of in de pers, op de werkwijze van zekere comité's, wat voor gevolg had dat twee verdienstelijke leden hun ontslag hebben gegeven, met name dhr. Vyncke, reeds sinds een 8-tal jaren onafgebroken zetelend in het FK, en dhr. Clemens. Hij verklaart daarbij : "Mag ik de vergadering er attent op maken, dat de mensen welke in het FK zitting hebben, dit doen zonder enig winstbejag, ten bate van de volleybal-sport. Onze sport wordt niet betaald, wij zijn allen liefhebbers en veel van onze leden moeten al hun vrije tijd offeren om onze sport te dienen."

Er werd eveneens vastgesteld, dat er veel discussies plaats grepen op de terreinen, tussen spelers en spelleders of bestuurleden, zowel tijdens de competitie- als tijdens de vriendwedstrijden ; men verstaat zeer goed, dat al deze voorvallen de propaganda zeker niet ten goeds komen, wel integendeel. Tot besluit vraagt de voorzitter aan de aanwezigen, een betere samenwerking tot groei en bloei van de volleybal-sport in onze provincie.

Zo, beste vrienden, tijd om de ledlichtjes aan te steken, een USB-stick met kerstliedjes in de laptop te pluggen en de kant- en klaar maaltijd te verorberen. Kalkoenen zijn immers niet meer in ☺.

MOOI KERSTFEEST, GELUKKIG, VOORSPOEDIG, GEZOND 2015 MET VEEL VOLLEYGENOT

Hubert.

