

Oudegem, 05.12.2014,

LS,

Na een periode van windstilte en aanpassing aan het dagdagelijks leven begin ik stilaan terug de draad op te nemen.

De periode van genieten en het ondergaan van een andere wereld is ??.

Jammer maar helaas.....

Ik onthoud toch enkele dingen waar ik jullie deelgenoot wil van maken.

Wij vertrokken op 06 november, dag van de grote betoging in Brussel.

Gelukkig hadden wij wat marge ingerekend maar een rit van meer dan twee uur om de luchthaven te bereiken was niet voorzien.

Wij kwamen dus ruimschoots te laat in Zaventem maar toch nog net op tijd om het vliegtuig te halen.

Een prettig begin had ik mij anders voorgesteld.

Toch vol verwachtingen de rug toegekeerd aan het Belgisch tumult en de commotie die ons land in zijn greep hield (en houdt).

Na een lange vliegreis en dito jetlag belanden (what's in a name) wij in een andere wereld.

Hemelseblauwe luchten, tropische temperaturen, hagelwitte stranden, overweldigende flora en vooral de allesoverheersende gelukzalige glimlach van de plaatselijke bevolking.

Nu weet ik het zeker. Het klimaat heeft een zeer bepalende invloed op de ingesteldheid van de mensen.

Comfort hebben zij niet, water is de duurste grondstof, infrastructuur is er nauwelijks maar het positivisme en de 'happyness' van de plaatselijke bevolking maakt een heel diepe indruk.

Het paradijs bestaat.

Tevreden zijn met bijna niets is een onbetaalbare levenskunst.

Genieten zit in heel kleine dingen.



Daarnaast werd ik ook geconfronteerd met arbeidsomstandigheden die hier ondenkbaar zijn.

Ik heb het hier over de arbeidsomstandigheden op een cruisschip.

De 1100 personeelsleden blijven tussen de acht en tien maanden aan boord.

Communiceren met hun gezin en familie kan gelukkig via SKYPE.

Zij werken zeven dagen op zeven en tien uur per dag.

Overuren worden betaald als er meer dan 70 uur per week gedaan worden.

De flexibiliteit is er enorm. Vandaag hier werken, morgen op een andere plaats.

Als zij na hun verlof terugkomen weten zij niet op welk schip en in welk gedeelte van de wereld zij terecht komen.

Maar..... Zij zijn gelukkig en stralen dit ook uit.

Ook daar is geluk een totaal ander begrip dan datgene dat wij hanteren.

Vakbonden: onbestaande !!!!!!!

En dan rijst de vraag: 'Waar is men hier in godsnaam mee bezig' ????????



Maar goed, we staan terug met beide voetjes op de grond en ondergaan de eerste winterprik en de stakingen en betogingen.

Dromen en 1500 foto's brengen soulaas. Gelukkig !!!!!

Maar toch, ook hier zijn zeer leuke momenten te beleven.

Ik denk aan gisteravond. De wedstrijd VCO – Charleroi.

Wat was me dat !!!!!!!

Aan de kassa hoorde ik meermaals zeggen dat het binnenhalen van één set een geweldige prestatie van ons jong team zou zijn.

Als je de eerste set bekeek zou dat ene setje ook een utopie worden.

VCO kwam totaal niet in het stuk voor en werd compleet weggespeeld.

Maar wat een heropstanding.

Het scenario werd omgekeerd en in set twee kregen de Carolingers een opdoffer van jewelste.

Zelfs hun meegereisde megafonen zwegen. 'En avant' werd plotseling 'Merde'.

Het gehoopte setje was binnen en de avond kon reeds als geslaagd beschouwd worden.

Het sprookje was echter nog niet uit.

Set drie ging wat moeizamer naar de bezoekers in wiens rangen de vertwijfeling toesloeg.

In de vierde set speelden onze dames op terug een allerhoog niveau en de trainer van Charleroi moest er zowaar van gaan zitten. Het hoofd diep tussen beiden handen zakte deze Spaanse furie als een hoopje ellende diep weg in de laagte van een harde houten bank.

Onder de stuwende kracht van een losgeslagen, wildenthousiast thuispubliek werd de hardbevochten 'belle' in eigen huis gehouden.

'Schitterende prestatie, promotie voor het volleyball, ongezien, ongelooflijk, bovenaards.....'

waren enkele reacties van dolgelukkige supporters.

Oudegem staat terug duidelijk op de volleybalkaart.

Hierover zal nog lang gesproken worden.

Volgende wedstrijd

[Langs deze weg roepen wij dan ook alle supporters op om massaal aanwezig te zijn op zondag 07.12.2014 om 18.00u wanneer wij ZOERSEL partij geven.](#)

Uw aanwezigheid zal aan onze ploeg een eerbetoon zijn voor de glansprestatie van gisteren en zeker een stimulans om verder van de 'winning mood' te profiteren.

Halve finale beker van België

Zoals jullie wellicht weten spelen wij de halve finale van de Beker van België tegen VDK Gent.

De halve finales worden afgewerkt in een heen- en terugmatch.

Op zaterdag 27.12 komt VDK naar Oudegem.

De dag nadien, 28.12, reizen wij naar Gent.

Wij spelen er om 16.00 uur.

Wij voorzien in een autobus om de supporters naar Gent te brengen.

Wij vertrekken stipt om 14.30u aan de sporthal.

Kostprijs €20. (busvervoer, toegangsticket en drankje bij de terugkomst zijn inbegrepen)

Inschrijven kan bij uw dienaar mijn mailadres of telefonisch 0471/595455.

Afsluiter

Ik zou onze andere ploegen oneer aandoen als ik niet zou vermelden dat ook zij het meer dan voortreffelijk doen.

Onze B ploeg overtrof vorige zondag Gooik en zette zo een 9 op 9 neer.

De C dames haalden zelfs de voorbij zes wedstrijden de overwinning binnen.

Aan allen een minstens even grote proficiat !!!!!!!

Wedstrijden voor volgend weekend

Mag ik hiervoor verwijzen naar onze websit: www.vcoudegem.be

Naast uitslagen en kalender vindt u hier een schat aan informatie over onze club.



Aan allen een hartverwarmende groet en tot binnenkort.

Hubert

